

ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΣ: ΑΙΡΕΣΗ Ή ΑΥΘΕΝΤΙΑ;

Ωραιοζήλη-Τζίνα Δαβιλά (Γεωργία)

Θεολόγος-Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΕΚΠΑ, Τμήμα Θεολογίας, ΠΜΣ “Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο”, ειδίκευση “Εκκλησία, Διαθρησκευτικός Διάλογος και Διεθνείς Σχέσεις”

Το ζήτημα απόσχισης των παλαιοημερολογιτών από το Σώμα της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας προέκυψε το 1924, όταν τέθηκε το ζήτημα διορθώσεως του Γρηγοριανού ημερολογίου έναντι του Ιουλιανού που είχε φροντίσει να εξομαλύνει η Α' Οικουμενική Σύνοδος ορίζοντας την ημέρα εορτασμού του Χριστιανικού Πάσχα ¹.

Τότε οι αυτοαποκαλούμενοι Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί (Γ.Ο.Χ) διαφοροποιήθηκαν έντονα και με ακραίο τρόπο, ζηλωτικό θα έλεγε κάποιος, από το Σώμα της Ορθόδοξου Εκκλησίας. Απεκόπησαν από την Εκκλησία διακόπτοντας την σχέση τους με τα Μυστήρια, αλλά και υποστηρίζοντας ότι μόνο οι Παλαιοημερολογίτες ως γνήσιοι ορθόδοξοι χριστιανοί θα είναι οι σεσωσμένοι.

Ωστόσο σειρά αντιρρητικών λόγων έχουν γραφεί από τότε και μέχρι σήμερα προσπαθώντας να φωτίσουν τον δρόμο των Ορθόδοξων Χριστιανών που βρίσκονται σε δίλημμα ή σε πλάνη προχωρώντας στο να αποσχιστούν από την νεοημερολογίτικη Χριστιανική Εκκλησία και να συνταχθούν με τους Γ.Ο.Χ. Αξίζει, επίσης, να τονιστεί ότι η Εκκλησία των Ιεροσολύμων, η Εκκλησία της Ρωσίας, καθώς και μερικά μοναστήρια του Αγίου Όρους ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο αλλά δεν έχουν αποσχιστεί από την Εκκλησία, επειδή σέβονται και θέτουν σε πρωταρχικό επίπεδο το Εκκλησιαστικό Δόγμα και τα Άγια Μυστήρια που βασίζονται στην Πίστη του Χριστού και στην Αγάπη και την αλληλεγγύη που ορίζει το Χριστοκεντρικό Δόγμα. Επιπροσθέτως η αποσχισματική παλαιοημερολογίτικη Εκκλησία είναι από το 1924 διασπασμένη σε άλλες μικρότερες ομάδες πιστών που έχουν διαφορές μεταξύ τους, κάτι που θέτει σε αμφισβήτηση

τόσο τις προθέσεις τους, όσο και την επαφή τους με την αληθινή διδασκαλία του Χριστού που πρεσβεύει την Αγάπη και τη Συγχώρεση.

Κατ'αρχάς η απόσχιση, η αποκοπή που οδήγησε στην απομόνωση των Γ.Ο.Χ. αντίκειται στις Ευαγγελικές ρήσεις και στους λόγους των Αγίων Πατέρων. Ο Απόστολος Παύλος στην Προς Κορινθίους Επιστολή ² και στην Β'Πέτρου ³ αποκαλεί "ψευδοδασκάλους" και "ψευδαποστόλους" όσους επιχειρούν να νοθεύσουν το εκκλησιαστικό σώμα και να διχάσουν τους ορθόδοξους χριστιανούς.

Ωστόσο, το ζήτημα διορθώσεως του ημερολογίου επανήλθε στο προσκήνιο κυρίως στην αρχή του 20ού αιώνα, *"όταν ο Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ Γ' απήλυθε στους αρχηγούς των Ορθοδόξων Εκκλησιών Εγκύκλιο, στην οποία συμπεριέλαβε μεταξύ άλλων ζητημάτων και το ημερολογιακό ⁴."*

Ακόμη κι αν κάποιος θελήσει να δει καλοπροαίρετα και με διάθεση θετική τη συγκεκριμένη ομάδα "πιστών" το γεγονός της μεταξύ τους διαμάχης είναι αποδεικτικό των προθέσεών τους μα κυρίως της εκ διαμέτρου αντίθετης συμπεριφοράς τους από ό,τι ο Χριστός με την παρουσία Του ως Θεάνθρωπος έχει ορίσει ως στάση ζωής του Χριστιανού. Διαμάχες, κόντρες και αλληλοσυγκρούσεις μεταξύ των Γ.Ο.Χ. δείχνουν κατάφωρα τη λαθεμένη πορεία τους τον τελευταίο αιώνα στο όνομα της επιστροφής τους στον "ορθό χριστιανισμό". Η νοσηρή φιλοδοξία και το μένος τους είναι απερίγραπτο, όπως ο Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Παπαδάκης σημειώνει ⁵.

Εξετάζοντας, όμως, τις παραπάνω ενέργειες που βρίθουν από μισαλλοδοξία, φανατισμό και παραλογισμό διαπιστώνουμε ότι οι παλαιοημερολογίτες στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν την Αλήθεια της Ορθοδοξίας λεηλάτησαν το χριστιανικό δόγμα και απέρριψαν την Αγιότητα του Τριαδικού Θεού και της εν Χριστώ παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο καθιστώντας "θεό" ένα ημερολόγιο. Τα επιχειρήματά τους στηρίζονται στην καταμέτρηση των ημερών αφήνοντας στην άκρη την διδασκαλία του Ιησού και τους εαυτούς τους στο σκοτάδι. Μάλιστα έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο κατηγορώντας τον Άγιο Παΐσιο ⁶.

Επιπλέον, ως νέοι θεοί αποφασίζουν και για τους σωσμένους στην ουράνια βασιλεία χαρακτηρίζοντας τους νεοημερολογίτες ως αβάπτιστους καθώς απορρίπτουν το Μυστήριο της Βαπτίσεως έξω από τους κόλπους της παλαιοημερολογίτικης εκκλησίας, επαναλαμβάνοντας την ίδια αυθαιρεσία περί απουσίας του Αγίου Πνεύματος από την Βάπτιση. Επικαλούμενοι την αυθεντία ως άλλοι ζηλωτές οικειοποιούνται ό,τι μέμφονται: την αποστασία από τη Χριστοκεντρική Εκκλησία όπως αυτήν μαθαίνουμε από τις περικοπές των Ιερών Ευαγγελίων και τους λόγους των Αγίων Πατέρων. Επιπροσθέτως, η εμμονή τους στην αυστηρή κριτική των νεο-ημερολογιτών τους καθιστά ξένους προς το σώμα της Εκκλησία στην οποία η συγχώρεση είναι βασικός πυρήνας της Ορθοδοξίας, δεδομένου πως ο Χριστός επέλεξε να συνομιλεί με τους αμαρτωλούς και τους περιθωριοποιημένους που είχαν ανοιχτή καρδιά και βαθιά πίστη στη σωτηρία τους, θεραπεύοντας⁷ και συγχωρώντας τους ⁸.

Αν η ορθότητα της Πίστεως στον Χριστιανισμό είναι οι άθροιση ή η αφαίρεση ημερών από το ετήσιο ημερολόγιο, ειδωλοποιώντας τα εικοσιτετράωρα όπως κάνουν οι παλαιοημερολογίτες, “αφοπλίζοντας” τα Μυστήρια της Εξομολογήσεως, του Χρίσματος, της Βαπτίσεως και της Θείας Ευχαριστίας, τότε ο Χριστιανός είναι πράγματι ανοχύρωτος στους εξωγενείς παράγοντες - εχθρούς με τον μανδύα του πιστού χριστιανού. Η βαθιά Πίστη στον Χριστό προϋποθέτει Εκείνον ως Μέγα Αρχιερέα του κτιστού κόσμου που δημιούργησε και όχι του κατασκευάσματός Του που συμπεριλαμβάνουν και τα εικοσιτετράωρα της ζωής μας.

Συνεπώς, οι παλαιοημερολογίτες, όπως αυτοί ενεργούν και έχουν αποσχισθεί από την Εκκλησία της Ελλάδας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά και τις Εκκλησίες των Ιεροσολύμων, Ρωσίας και ορισμένων Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, ομοιάζουν περισσότερο με ειδωλολάτρες παρά με φωτισμένους χριστιανούς.

Πηγές-Παραπομπές:

1: Τού Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Παπαδάκη, Η διόρθωσις του Ιουλιανού ημερολογίου το 1924 -α΄. Ιουλιανό και Γρηγοριανό ημερολόγιο

2: Κ.Δ. Απ.Παύλος, Β΄ Κορ. ια΄, 13,

3: Κ.Δ.. Απ.Παύλος, Β΄ Πέτ. β΄, 1

4: Τού Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Παπαδάκη Κεφάλαιο Α΄ - Η διόρθωσις του Ιουλιανού ημερολογίου το 1924

β'. Το ζήτημα της διορθώσεως του ημερολογίου στην Ορθόδοξο Εκκλησία

5: Τού Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Παπαδάκη, Το σχίσμα του ζηλωτικού-παλαιοημερολιτισμού, Μέρος
β΄: Κεφάλαιο Α΄: Τα εσωτερικά σχίσματα των Γ.Ο.Χ. β΄. Η πολεμική μεταξύ των παρατάξεων των Γ.Ο.Χ.

6: Ιερά Μονή Παντοκράτωρος, Παλαιό ημερολόγιο και Παλαιοημερολογισμός

7: Κ.Δ, Λουκ. κεφ. 8, 43-48

8: Κ.Δ. Ευαγγελιστής Λουκ. κεφ.23: 42-43